



Welkom

Voor de zeventiende keer openen wij de poort van Timmerdorp Z.V.. Onze hamers en spijkers liggen klaar en we hebben mooi weer besteld. Heb je er zin in? Wij wel!



Schoenen

Het dragen van schoenen met stevige zolen is verplicht! Waarom? Er liggen soms losse spijkers en voor je het weet gaat er één door je zool. En dat kunnen wij nu al verklappen, dat voelt niet prettig.

Eten en drinken

Wij zorgen tijdens het timmerdorp voor het drinken en wat lekkers. Jullie nemen zelf broodjes mee voor tussen de middag.

Wespen



Deze beestjes komen graag gezellig bij ons op visite. We hebben ze niet uitgenodigd maar als jullie snoeppapiertjes, bekertjes en andere troep in de afvalbakken gooien, wordt het al een stuk minder.



Thema: "Olympische spelen"

De Olympische Spelen zijn een wereldwijd sporttoernooi dat elke twee jaar wordt gehouden. Elke vier jaar zijn er Olympische Winterspelen en elke vier jaar zijn er Olympische Zomerspelen. De beste sporters van de wereld proberen Olympisch kampioen te worden. Er doen meestal veel landen mee, en er is een grote opening.

De hulptroepen

Vaders, moeders, opa's en oma's die hebben aangegeven te willen helpen krijgen van tevoren een berichtje via de mail, of worden gebeld wanneer zij mogen aantreden. Voor de begeleiders en helpers die de gehele dag aanwezig zijn zorgt de organisatie ervoor dat er tussen de middag iets te eten en drinken is. Tussendoor zorgen wij tevens voor koffie, thee, soep en versnaperingen.

Opruimen en afbreken

Zoals altijd komt er aan alle leuke dingen een eind, zo ook aan dit timmerfeest. Zaterdagmorgen gaan we alles afbreken en opruimen. Vele handen maken licht werk, dus vraag je sterke vader, of moeder om te komen helpen.

Onthouden / meenemen

- > Een wit (oud) t-shirt
- > Zaag, hamer en broodtrommel voorzien van je naam
- > Trek oude kleren aan, of die bij het thema passen (eventueel regenkleding)
- > Oude stevige schoenen (geen laarzen!)
- > Vrijdag een kwast meenemen om te verven
- > In verband met onze natte spelletjes: handdoek, bikini/zwembroek en droge kleding.

Hoe gaat het in zijn werk

We starten beide dagen om 10.00 uur. Donderdag eindigt het bouwen om 16.00 uur. Vrijdagmiddag trakteren wij op pannenkoeken en vrijdag na de vlottenrace om 16.30 uur is het feest afgelopen. Iedereen: ouders, vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's, oma's, vrienden, vriendinnen en anderen die nieuwsgierig zijn geworden, zijn van harte welkom om de bouwwerken te bewonderen.

De organisatie

Sabrina, Ronald, Liana, Patrick, Rob, Ingrid, Sebas, Jessica, Eddie, Mark & Constance

Een verzoekje van de organisatie!

willen jullie allemaal een wit (oud) t-shirt aantrekken, dan zorgen wij voor de rest van de aankleding.